

Utbildningsprogram hos SLU i Alnarp

Hortonom, 5 år
Landskapsarkitekt, 5 år

Landskapsingenjör, 3 år
Trädgårdsingenjör Design, 3 år
Trädgårdsingenjör Odling, 3 år

Lantmästare, 3 år

www.slu.se/alnarp
040-41 50 00



ALNARP
150
1862-2012

SLU Jubileum



Från institut till fakultet

Alnarp under 150 år

”År 1859 den 11 April grundlades Hufvudbyggnaden vid Alnarps Landtbruks-Institut. Konung Oscar den I:ste föreslog, Rikets Ständer beviljade medlen...” Så står det på den silverplåt, som placeras i en ask under västra trappornet. Två år senare utses Hjalmar Nathorst till föreståndare, samma år som de första lärlingarna anländer till lantbruksskolan.

Den 14 mars 1862 invigs slottet och den första högre lantbrukskursen, senare kallad agronomkursen tas emot. Slottet är ritat av Ferdinand Meldahl och byggt av Alnarpstegel. Här finns både centralvärme och rinnande vatten. ”I närheten af denna byggnad hafva under innevarande år nödiga hemlighus blifvit på passande ställe uppförda.” Detta enligt en samtida revisionsberättelse.

En hovslagarutbildning startar med Olof Pehrson Bendz som primus motor. Senare utbildas även militära hovslagare här och 1877 invigs en ny skolbyggnad. Den är ritad av Helgo Zettervall. Året innan startar en trädgårdsskola och några år senare står Alnarpsparken färdig att tas i bruk.

En skola för blivande mejerskor startar 1873 i det första undervisningsmejeriet, dagens kärlokaler. Senare tillkommer två manliga mejeriskolor, en lägre och en högre. Ett nytt mejeri, dagens Teknikum, tas i bruk 1893. Nils Engström leder utvecklingen inom mejeriområdet.

Vid omorganisationen 1903 får institutet nytt namn: Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut. Institutschefen kallas rektor och det inrättas lektorat. Från 1910 och 30 år framåt leder Carl G. Dahl utvecklingen inom trädgårdsområdet. Samma år tas Elevenborg, trädgårdsskolans elevhem i bruk. Två år senare utexamineras Sveriges första kvinnliga agronom Karin Zetterqvist, samma år som agronomtiteln blir officiell.

1916 tas lantbruksmuseet i bruk.

Från 1933 ändras institutets namn till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. Det sker stora förändringar under detta decennium. När Lantbrukshögskolan etableras på Ultuna försvinner agronomutbildningen på Alnarp och med denna ett antal högre tjänster, istället utbildas här driftsledare senare lantmästare. Den högre trädgårdsutbildningen, senare hortonomutbildningen, startar. I slutet av decenniet blir Alnarp centrum för en rikstäckande försöksorganisation när Statens trädgårdsförsök inrättas. Här uppförs den nuvarande Apelgården och i närheten byggs det tredje mejeriet och dit förläggs också Statens mejeriförsök efter flytten från Stockholm.

1961 startar en ny hortonomutbildning i nivå med agronomutbildningen på Ultuna. De är delvis samordnade, vilket innebär studier på både orterna. Det finns möjlighet att välja mellan två linjer: trädgårdsodling eller trädgårdsarkitektur. Statens trädgårds-

försök upphör och får istället utgöra grunden till de institutioner som Lantbrukshögskolan etablerar här. En trädgårdsteknikerkurs startar inom institutet och lantbruksskolan läggs ner. De populära danserna, som skolans elever arrangerat på utedansbanan Plaskan upphör. 1971 blir trädgårdsarkitekturlinjen en självständig landskapsarkitektutbildning.

I slutet av 1960-talet bestäms att forskning och undervisning inom mejeriområdet skall vidgas till hela livsmedelsområdet. Resurserna kommer därför att överföras till Tekniska högskolan i Lund. 1967 utexamineras de sista mejeriingenjörerna. Samtidigt etableras Institutionen för livsmedelsteknologi i Lund och en civilingenjörsutbildning inom livsmedelsområdet startar. På Alnarp inrättas Livsmedelstekniska forskningsinstitutet senare Avdelningen för livsmedelsteknik. Mejeriet avvecklas 1969 och de sista mejeristerna utexamineras 1971.

Därefter kommer en högre livsmedelsteknisk utbildning, senare ändrad till yrkesteknisk högskoleutbildning - livsmedel. 1985 flyttar båda verksamheterna till Lund.

Horticum och Articum invigs 1974 samma år som Alnarpsinstitutet upphör och helt integreras i Lantbrukshögskolan. Denna bildar tre år senare, tillsammans med Skogshögskolan och Veterinärhögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen för växt- och skogsskydd flyttar 1980 in i nya lokaler, dagens Vegetum. Åtta år senare startar Enheten för sydsvensk skogsforskning. Under 80-talet börjar anläggningen av landskapslaboratoriet.

Hela hortonomprogrammet förläggs till Alnarp 1992. Under decenniet flyttar Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik från Lund och trädgårdsteknikerutbildningen omformas till två nya program: trädgårdsingenjör och landskapsingenjör. Från 1994 blir det också möjligt att genomgå en hel landskapsarkitektutbildning både på Alnarp och Ultuna. Ladugården från 1868 återinvigs två år senare efter en omfattande ombyggnad och renovering och kallas Alnarpsgården. Utanför placeras Katarina Norlings skulptur Bobos hjärta och i Skissernas museum i Lund finns en modell av skulpturen. 1997 bildas Alnarps studentkår ASK. Lantmästarkåren LMK bildas däremot redan 1935.

Institutionen för växtförädling flyttar hit från Svalöv år 2000. Två år senare startar trädgårdslaboratoriet. Alnarps rehabiliteringsträdgård och förbindelseledningen Navet mellan Vegetum och Articum-Horticum invigs. 2004 avtäckes Berit Lindfeldts skulptur Solsil utanför Navet. Samma år bildar Alnarp en egen fakultet inom SLU: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, LTJ. Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap tillhör däremot Fakulteten för skogsvetenskap med bas i Umeå.